

Stina Høi og hendes Børnehjem Brushøjvej 13

Indtil sidst i 30-erne boede her Christine Laursen Høi; (1870-1943) tidligere sammen med sin mor, Anne Høi (1837-1920) og datteren Kathrine (1892 -1916)

Christine Høi købte huse (nogle år før den første verdenskrig, og havde indtil først i 30-erne privat børnehjem. En overgang havde hun lo børn, der alle sagde mor til hende. Mange havde hun haft fra de var nyfødte og følte afgjort som om de var hendes egne børn. Hun kæmpede ofte en brav kamp, når kommunen forsøgte at fjerne børnene i 10 - 12 års alderen, for at få dem ud at tjene på gårdene. Hun var en stærk og moderlig type.



(For øvrigt en søster til snedkermester. Laurs L. Høi (1864-1952) Damgade 6.)



Huset var indrettet med indgang fra haven og ind til et køkken og en stue. Mellem børnenes store fælles seng i soverummet var der et stort træ skab hvor plejemor sov i en alkoveseng. Det er mig fortalt (Hap af plejebarnet Wilhelm Schwartz) at i børnenes soverum var der en stor seng hvor de 4-5 mindste børn sov i den ene ende og de 3-4 største sov i den anden ende.

I det lille stråtekte hus på Brushøjvej etablerede Christine Høi sig og levede af som privat plejemor uden el og andre faciliteter og tog sig af små børn i kortere eller længere tid. Det var ofte børn der var der -ca. i optil kun et par uger der var født af enlige mødre og indtil de senere blev afhentet, når barnets forældre havde stiftet familie. I den periode Christine Høi fungerede som privat plejemor havde hun haft ikke mindre end 47 børn, har Laurits Høi fortalt Hap.



Kommunen ydede en økonomisk støtte, varierende fra 15 – 25 kr. pr. måned pr. barn. Dertil betalte



kommunen ens klædestykker til børnene, pigernes kjole var ens og af samme model, det bestemte syersken og det var de meget kede af. Konfirmationskjolen var altid sort, undtagen da Anna og Thyra Ohlsens forlangte en anden, har Anna Ohlsen fortalt Hap. Alt tøjet blev syet hos syersken Anna Nissen Høi overfor den gamle mølle på Møllegade i Holm. Sidst i 1920'erne blev kommunes tøjtilskud afskaffet og kommunen forlangte, at børnene skulle ud i en familiepleje, mod at plejeforældrene betalte for kost og ogi. Og allerede som 10 – 12-årige blev

drengene Jørgen og Jacob sendt ud i familiepleje på omkringliggende gårde, men pigerne Christine Marie og Helene først blev sendt ud i 12 års alderen, men Eleonora allerede som 10 et ½ årig. Plejemors 4 sidste plejebørn Wilhelm Schwartz, Cathrine (Tinne,) Anna og Thyra Olsen fik alle lov til at blive hos Christine Høi indtil de blev konfirmeret.

Da Anna Olsen var blevet gift med Adolf Struckmann og bosatte sig sidst i 1940'erne i Engskov ved Gråsten flyttede Christine Høi med og boede der i ca. 2 år. Men da Christine Høi var en selvstændig dame, var kemien ikke for god mellem hende og Adolf Struckmann, så sidst i 1942 / først i 1943 flytter Christine Høi på Gråsten plejehjem og hvor hun døde den 16. december 1943.